



Ik ben van hout

Verhalenbankjesroute: Het Noorden

Ik ben een houtman in een houtdorp.
Ik ben van de bomen die de lucht bestormen.

Ik ben niet van de grond, van de oerbanken, van het erts.
Ik ben geen alchemist.
Ik ben geen nazaat van Hephaistos de smid,
De bijna beenloze met armen als beukenstammen.

Ik ben van de benen, niet van de armen,
Ik ben de haas, niet de mol.
Ik ben van lucht en water, niet van vuur en aarde.

Ik ben niet van ijzer.

Bert Scheuter
uit de bundel *Smeedwerk*, 2007