



Hola

Verhalenbankjesroute: Het Noorden

Later begreep ik dat het Spaans is voor 'hallo'
maar toen sierde de naam een frisgroene machine
vervaardigd door **Hoopman Landbouwwerktuigen** te **Aalten**
het was de tijd van vliegende schotels en ufo's
en deze machine had dezelfde *looks*
de schijf onder een hoek van ± 45 graden
deed iets dat je alleen maar kon raden
achter het apparaat verscheen een keurige rij
paars blozende knollen ontdaan van hun loof
het was een mechanisch wereldwonder
nooit hoefde je meer knollen te plukken
met je koude blote handen:
altijd in die november,
altijd in de regen,
altijd in Aalten.

Louis Radstaak